

דבר-תורה לשבעה ולבית אבלים : רעיונות קצרים, משלים וסיפורים לבית האבל
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

תכלית ביאתנו לעולם

לשם מה באנו לכאן?

לכל דבר יש מטרה כשם שלכל פעולה שאנו עושים יש תכלית. שהרי אם לא הייתה תכלית במעשינו, פשוט לא היינו טורחים לעשותם.

ניתן דוגמא למשל: אם היו באים אלינו בהצעת עבודה מפתה: בתמורה ל - 100\$ לשעה, עליך למלא דלי שנקוב בתחתיתו חור בקוטר של 15 סנטימטרים. במחשבה ראשונה כולנו היינו מסכימים ומתחילים כבר ממחר. במחקר שנעשה באוניברסיטת ארה"ב התברר ש- 80% התייאשו ב- 12 דקות הראשונות ורק 2% נשארו לאחר כ-1/2 שעת עבודה. מה קרה לעבודה הנכספת?!

המעניין שרוב אלו שהשתתפו במחקר אמרו: "לא מעניין אותי מה לעשות, העיקר הכסף בסוף..." ולמרות ההצהרה התייאשו. הסתבר שאנשים מוכנים לעשות הכול בשביל כסף בתנאי אחד: שתהיה תכלית בסיומה. אדם ללא תכלית מרגיש טיפש.

דוגמא נוספת: כל אדם הנמצא בבית מלון יודע כי זה אינו ביתו, עם כל ההנאות שעובר שם, הוא לא מרגיש שזה הבית שלו... כיוון שעוד מעט הוא צריך לעשות צ'ק אאוט...

כך הדבר בעולמינו זה. אם אנו יוצאים ממנו, סימן שזהו לא הבית שלנו. אפשר ליהנות בעולם הזה אבל זו לא התכלית שעבורה הגענו לעולם, כי אחרת לא היינו עוזבים אותו... לא כדאי לנו לא להחמיץ את המטרה שלשמה הגענו לעולם הזה.

משל למה הדבר דומה: לאותו נהג המרוצים, שהכול עבדו ועמלו עבורו. המכונאים, המהנדסים, המעצבים וכל מיני חברות למיניהם. כאשר הכול בשביל היום המיוחל, בו יגיע הוא למקום הראשון. אך הוא מה עשה באותו יום מיוחל? ישב לצפות בסרט... היה שקוע בו ונהנה מאד. אך, את המטרה הנכספת איבד...

הנמשל: נמצאים אנו בבית האבל אצל אחד שסיים את ייעודו כאן. יש להתבונן לגבינו, הבה לא נהיה כאותו נהג שוטה. חבל לפספס את תכלית ביאתנו לעולם, לחשוב לרגע לשם מה באנו לכאן?! לחתור לכיוון התכלית והיא קיום תורה ומצוות כדי להגיע לעולם הבא לאחר שמילאנו את ייעודנו...