

דבר-תורה: רעיונות קצרים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, מועדים ואירועים שונים

שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

חרבונא ואליהו הנביא

וגם חרבונא זכור לטוב

קבלה יקרה היתה בידיו של הגאון ר' חיים מוולוז'ין, שלא טעם מאומה, לא דבר מאכל ולא דבר משקה, אלא אם כן נמצא אדם לידו שיענה אמן על ברכתו.

פעם אחת כששקד ר' חיים על תלמודו באישון ליל, חש לפתע צימאון חזק. מחד גיסא, לא רצה ר' חיים להעיר את בני ביתו, ומאידך גיסא, לא רצה לטעום מאומה, כי אין מי שיענה אמן על ברכתו. כך התענה ר' חיים שעה ארוכה, עד שלפתע נשמעה נקישה חרישית בדלת הבית. ר' חיים מיהר לפתוח את הדלת, ומולו עמד בחור אחד מבני הישיבה.

יסלח לי מרן ראש הישיבה – אמר הבחור – אולם ראיתי אור בבית ובקשתי לדבר עם הרב מעט בלימוד. בבקשה – ענה ר' חיים בשמחה – אולם, אם תרשה לי אברך קודם בנוכחותך ואשתה מעט מים.

ברך הרב והבחור ענה אחריו אמן, ולאחר מכן שוחחו מעט בלימוד והבחור פנה והלך לדרכו.

למחרת היום, פגש ר' חיים את אותו בחור, והודה לו נרגשות על שבא אל ביתו אמש.

כבוד ראש הישיבה – ענה הבחור במבוכה – כלל לא באתי אל בית הרב אמש, ובכלל לא שהיתי בין כותלי הישיבה...

הבין ר' חיים כי מן השמים ראו אותו בצערו, ושלחו אליו את אליהו הנביא בדמות אותו בחור באומרו: אם אליהו הנביא בחר לבוא בדמותו, אין זאת כי התלמיד הזה בעל מדרגה גבוהה הוא...

עפ"י זה יבואר הכתוב במגילת אסתר: "וגם חרבונא זכור לטוב" - במדרש נאמר כי חרבונא היה אחד מסריסי המלך ובא אליהו הנביא בדמותו, ויעץ למלך לתלות את המן.

ולכאורה קשה, אם אכן היה זה אליהו הנביא, מדוע יש לזכור לטוב את חרבונא? אלא, אם אליהו הנביא בחר לבוא בדמותו, אין זאת כי בעל מעלה הוא ויש לזכרו לטוב.

פורים שמח

מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת

www.dver-tora.co.il