

דבר-תורה: רעיונות קצרים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

הפחד מיום הדין

בערב ראש השנה המחיש הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל לתלמידיו, עד כמה אנו צריכים לפחד בראש השנה שהרי עומדים אנו ומדברים עם מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו! וכך אמר:

נניח שאדם בא ועומד ומדבר עם המלך הרי שהוא חל ורועד מאימתו.

כל שכן אם צריך אותו אדם לבקש דבר מה מאת המלך.

כל שכן אם אותו אדם חטא כנגד המלך.

כל שכן אם גנב מאוצרות המלך.

כל שכן אם הוא הממונה על אוצרות המלך.

כל שכן אם מסר את אוצרות המלך לשונא המלך.

כך גם הוא האדם שקיבל מאת מלך מלכי המלכים "אוצרות" יקרים, הלא הם הכוחות שנטע בו הבורא יתברך כגון: הראיה, השמיעה והדיבור ומינה אותו הבורא יתברך להיות שומר על אוצרות אלה ולקיים בהם את מצוותיו. ומה נורא הדבר כאשר האדם מועל בתפקידו ומשתמש באוצרות אלה כדי לעבור עבירות כעצת היצר המפתהו...

תשובתו של רבי סעדיה גאון

פעם אחת התארח רבי סעדיה גאון בביתו של יהודי אחד. המארח לא ידע מי הוא אורחו הדגול אולם למרות זאת קיבל אותו בסבר פנים יפות ונתן לו מכל טוב ביתו.

באחד הימים, בטרם עזב האורח, נודע למארחו מיהו אותו האורח שבביתו ומיד התנפל לרגליו וביקש את סליחתו ומחילתו.

"אינני מבין את בקשתך" – אמר רבי סעדיה – "והרי אירחת אותי בכל הכבוד?!". נכון – השיב המארח – אולם אם הייתי יודע כי האורח שבביתו הוא רבי סעדיה גאון הייתי מכבדו שבעתיים, על כן מבקש אני ממעלתו סליחה ומחילה! שמע רבי סעדיה גאון את הדברים ואמר:

ריבונו של עולם! הן בכל יום ויום נודע לנו עוד ועוד משמך הגדול והקדוש, שכן בכל יום אנו משיגים יותר במעלת קדושתך מכפי שהשגנו ביום הקודם, על כן אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה על שאתמול לא נהגנו כשורה לעומת הנהגתנו היום!

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת